

## Hoe leer ik mijn hond om niet tegen mensen op te springen?



De voornaamste reden dat honden tegen mensen opspringen is dat wij ze als pupje getraind hebben om dat te doen. Als dat schattige wollige pupje tegen ons op kwam staan, lachten we vertederd en bukten ons om hem over zijn bolletje te aaien. Vaak vertelde wij hem dan ook nog dat hij braaf was. Eigenlijk beloonde we daarmee de hond dus voor het tegen ons opspringen.



Maar hij groeide op en nu is dat opspringen om ons te begroeten opeens niet zo leuk meer. Nu is het opeens een volwassen Labrador met modderige poten en er is nu eenmaal niets zo aanhankelijk als een kletsnatte Labrador. Wat nu te doen?

Een slimme manier om dat op te lossen, is u te bedenken hoe u zou willen dat uw hond u en andere mensen begroet. En vervolgens traint u hem dan om dat te doen. Persoonlijk vind ik dat “zitten” de beste manier is om mensen te begroeten en hier volgt een simpele manier om dat aan hem te leren:

### Nodig een groep vrienden uit om bij u te komen

- Instrueer uw vrienden om elk gedrag dat uw hond vertoont om aandacht te krijgen, volledig te negeren. Het maakt niet uit of hij blaft, rondjes draait of tegen de mensen opspringt, er wordt niet gereageerd.
- Maar... als de hond in de buurt van één van uw vrienden gaat zitten, moet dat persoon onmiddellijk met positieve aandacht reageren en iets zeggen in de geest van; “goed zo, brave Dibbes” en de hond een beloning geven.
- Het zal slechts een keer of twaalf herhaald moeten worden voor de hond het in de gaten krijgt. En het mooie van alles is dat de hond waarschijnlijk het gevoel krijgt dat hij u aan het trainen is: “Wow, alles wat ik hoef te doen is voor mensen te gaan zitten en dan krijg ik voer!”