

Los van de lijn komen en zitten



De sleutel tot een betrouwbare reactie op uw roepen, is u te bedenken wat de hond interessant vindt. Wat leidt de hond af of wat weerhoudt hem er van om te komen als u hem roept? Misschien staat hij net aan het achterwerk van een andere hond te ruiken en doet hij dat liever dan naar u toe komen.

U kunt datgene wat de hond afleid, in uw voordeel gebruiken door er een beloning van te maken. Om dit te bereiken moet u training, een deel van het spel te maken. Als de hond niet aangeliend is en lekker aan het spelen, onderbreekt u het spel elke één a twee minuten. U zegt; “Dibbes, kom hier! Zit!” Als hij dat doet, geeft u hem een aaitje over zijn bolletje en een brokje en zegt u; “ga spelen”.

Op deze manier wordt spelen en snuffelen opeens een beloning voor het komen en zitten als u daarom vraagt. Des te vaker u dit doet, des te betrouwbaarder zal de hond reageren.

Uw kunt uw hond in vier simpele stappen aanleren, om tijdens het uitlaten of spelen te gaan zitten en (uiteindelijk) te komen en te gaan zitten op commando.

De vier stappen



Stap 1: Loop rustig naar uw hond. Pak de hond bij de halsband met uw linkerhand en geef hem iets lekkers met uw rechterhand... prijs de hond en zeg “vrij”. Als u dat zonder problemen en onder verschillende omstandigheden kunt doen, wordt het tijd voor stap 2.

Stap 2: Loop rustig naar uw hond. Pak de hond bij de halsband met uw linkerhand, zeg “zit”. Lok hem met iets lekkers in uw rechterhand uit om te gaan zitten... prijs de hond als hij zit, geef hem het lekkers en zeg “vrij”. Opnieuw, als u dat ook zonder problemen en onder verschillende omstandigheden kunt doen, wordt het tijd voor stap 3.

Stap 3: Loop rustig naar uw hond. Zeg “zit”, en lok hem met iets lekkers uit om te gaan zitten. Pak daarna pas de hond bij de halsband met uw linkerhand, geef hem iets lekkers met uw rechterhand... prijs de hond en zeg “vrij”. Lukt dit ook, dan wordt het tijd voor de laatste stap.

Stap 4: Blijf op een kleine afstand van uw hond staan en trek zijn aandacht door met iets lekkers te bewegen,. Lok hem naar u toe en lok hem met iets lekkers om te gaan zitten. Pak de hond bij de halsband met uw linkerhand, geef hem iets lekkers... prijs de hond en zeg "vrij".

Oefen dit zeker in het begin, zo vaak als u maar wil. De hond went al snel aan deze onderbreking van zijn "hondse" activiteiten. *"Hee, daar heb je de baas met mijn snack!"* Normaal is het zo dat alles in de omgeving van de hond, een afleiding vormt op het trainen.

Nu wordt hij beloont met complimentjes en iets lekkers als hij bij u komt en gaat zitten. Daar bovenop mag hij als extra beloning doorgaan met wat hij ook maar aan het doen was. Hiermee verandert u de afleiding in zijn omgeving, in een geweldige beloning.

Op den duur geeft u de hond slechts af en toe wat lekkers als hij komt. Het mogen spelen of snuffelen is een beloning op zich, maar af en toe en onverwachts wat lekkers maakt het leuker om naar u toe te komen.